

Thuis in Mhofu van 23 mei tot 12 juni 2010.

Wij hebben weer een super lekkere tijd door gebracht in Mhofu, Marloth & Kruger Park! Deze keer was het ook weer bijzonder omdat er familie bij was. Plus de vakantie was tijdens de WK2010. En we gaan de 1^{ste} wedstrijd van Oranje zien. Nederland – Denemarken in het Soccer City Stadium in Soweto (Johannesburg).

De periode dat we in Mhofu waren was heerlijk. Het bleek prachtig groen te zijn omdat het in april & mei behoorlijk had geregend. Een soort van record ten opzichte van andere jaren. Meer dan 200 mm in de maand april. Dat was niet eerder voorgekomen in de geschiedenis van Marloth Park. De dieren genoten volop, zo net voor de echte winter begint is er nog volop gras en blaadjes!

Ondanks de hoeveelheid groen kwamen er toch veel dieren naar Mhofu toe. En ja waarom niet? De vruchten voor de grote dieren en de zaden voor de vogels hadden veel aftrek. We hadden van onze buurvriendin en ecologe in Marloth Park Ronelle Kemp begrepen dat er wel veel groen is maar de proteïnen en de eiwitten ontbreken in de winter. Dus gericht bijvoeren is een geweldige aanvulling voor de dieren. De ecodiversiteit in Marloth Park moet en wordt momenteel goed aangepakt. Er zijn veel dieren uit het Park gehaald zodat er in de toekomst een beter evenwicht mogelijk is voor fauna en flora. Er waren teveel grote dieren, zoals impala, zebra, wrattenzwijn, kudu etc waardoor er niet voldoende gras en bladeren was voor het aantal dieren dat leeft in MP. Alle eigenaren willen natuurlijk dat het evenwicht terugkomt en daar wordt dus nu hard aangewerkt. Het is tenslotte een reserve voor de dieren en wij mogen hier wonen!

Buiten alle heerlijke lunches en diners hebben we ook nog een heerlijke "Walk" in Kruger gedaan. Wat bleek, wij waren een van de eerste wandelaars in een nieuw wandelgebied in het Park. De rangers hadden zelf de omgeving ruimschoots verkend en nu mochten de toeristen ook wandelen in het gebied tussen Afsaal en Malelane. We hadden de mazzel dat we samen met Tien en Joop konden wandelen. Dus de luxe om met 6 personen te lopen was heerlijk. Het gebied is voedszaam, we hebben veel wilde kruiden mogen ruiken en proeven. Het is heel groen, vochtig en mooie uitzichten. We hebben niet al te veel gezien maar des te beter kun je je concentreren op het landschap. We hebben impala, wildebees, olifant en 3 renosters (neushoorn) gespot. De renosters waren redelijk dichtbij, we hebben ze nog een tijdje gevolgd.

Ook hebben Ivo & ik weer een nachtje gekampeerd met ons piep tentje in Krokodil Brug, Crocodilbridge. Heerlijk om de nachtelijke geluiden zo omje heen te horen en het grote voordeel, je kan vroeg starten want je bent al in Kruger. Wij hopen dat de brug klaar is als we de volgende keer komen. Groot voordeel is dat dan de huidige receptie overgeslagen kan worden als je enkel de wildtuin in wil zonder een overnachting.

In de vakantie hebben we weer de Big 5 gespot met als bonus de cheeta. Het blijft verslavend wildlife spotten. 2x luipaard gezien. De visarend met prooi was ook een toppertje. Ook heerlijk was het **beroemde ontbijt van Norval en Mimmi** (onze verzorgers van Mhofu) op de berg van de Mlondozidam met een schitterend uitzicht op de dam waar veel dieren komen drinken en wassen. Joop en Ivo hebben nog een potje getennist en later in de vakantie gegolfd.

Na al die jaren olifanten vanuit een auto of een hide te hebben gezien, hadden we besloten ene **olifanten interaction safari** te maken. Allereerst hebben we veel informatie aangehoord over de Afrikaanse olifant om vervolgens oog in oog met hem en haar te mogen staan.

We hebben naast een olifant gestaan, aangeraakt graskorrels gegeven (uit de hand) . En uiteindelijk zijn we een safari gaan maken, dus op de rug van de olifant door de bush.

De olifant bepaalt de weg die hij/zij wil bewandelen. Wat een ervaring, we waren volledig onder de indruk. De 2 olifanten, broer en zus zijn 6 jaar geleden hier aangekomen. Ze leven in het gamereserve samen met alle andere wilde dieren (oa de Big 5) maar trekken altijd weer naar hun (open) stallen. De wijze waarop deze olifanten worden getraind is eigenlijk zeer simpel. Als ze het goed doen (dus op commando iets doen) dan krijgen ze een graspalet, doen ze iets niet op commando dan krijgen ze niets. Dit maakt hun zoals ze nu doen, een wilde olifant met sociale vaardigheden. We hebben aan de lijve ondervonden dat zij doen wat zij willen tijdens de safari. Ze lopen dwars door de bush en houden (uiteraard) geen rekening met de doorns aan de acacia's. De methode werkt zeer goed, ze blijven de wilde dieren maar de mens mag nu wel kennis maken met het fenomeen de Afrikaanse olifant. In Mhofu is deze ervaring beschreven in het gastenboek, ook qua tijd om er te komen etc.

In Mhofu zijn de voederplaatsen verbeterd en soms vervangen (Joop had hier een belangrijke rol in). We hebben wederom 2 bomen geplant (Brown Ivory & een Wilde Vijg). Siphon onze tuinman zal ook deze bomen weer blijven verzorgen. De irrigatie blijft natuurlijk zijn werk doen, maar dieren vernielen en eten de bush dus heeft Siphon een rol in het onderhoud.

Mildo onze lieve vriend was tijdens de WK niet op zijn vertrouwde plekje in Komatipoort om houtsnijwerken en andere kunst te verkopen. Later in de vakantie kregen we hem eindelijk te spreken. Hij was in Johannesburg. Voor het eerst hebben we hem niet gezien. Hopelijk de volgende keer weer.

Tevens zijn de plannen voor de **nieuwe keuken** helemaal afgerond en zal in augustus 2010 de volledig nieuwe in de Zuid-Afrikaanse stijl worden geïnstalleerd onder de supervisie van Norval & Mimmi Ackerman onze fantastische caretakers. De keukenkasten zijn met de hand gemaakt en daarom uniek. Wij kiezen, zoals al onze Mhofu gasten weten, niet voor een moderne inrichting dat hebben we allemaal in Nederland al. Als je in Mhofu komt dan wil je dat je je in Zuid-Afrika voelt met de spullen om je heen. Dus geen Amerikaanse moderne keuken. **Maar stijlvol Afrikaans.**

Maar het allermooiste van onze nieuwe keuken is dat je uit de kraan water kunt drinken. Wij wordt tijdens de bouw een **waterzuiveringsinstallatiesysteem** aangebracht waardoor je geen water meer hoeft te halen bij de supermarkt. Wij weten dat er geen kwaliteitsnorm zit op het water dat je in de supermarkt koopt. Dit betekent in de praktijk dat je niet met zekerheid kunt zeggen of het water dat je koopt veilig is. Voor al onze huurders is dit een groot pluspunt. Drinkwater in je eigen huis net zo belangrijk als de dieren in Marloth Park. Je bespaart je zo per vakantie met 4 personen 120 zar per week en je bent 100% zeker van schoon water. Exclusief voor Mhofu huurders ontvangen zij alle uitleg over het systeem als de aanbetaling is gedaan.

Aan het eind van onze topvakantie kwam ook nog de wedstrijd Nederland -Denemarken in Joburg. De tickets voor de wedstrijd hadden we in mei 2009 gekocht en in december werd Oranje geloot in de pool waar wij kaarten voor hadden. Toen tijdens de loting de poulewedstrijd bekend werd gingen we finaal uit ons dak. Nu was het zover. In de leuke lodge in Joburg werden we door de eigenaar gebracht en gehaald. De foto's en video spreken voor zich, het was helemaal te gek, het stadion is van origine oranje van binnen. Dus voordat je ging zitten was het allemaal al oranje. Weinig van jullie zullen de wedstrijd niet hebben gezien dus ik zal geen verslag uitbrengen van de wedstrijd.

De sfeer was uniek, iedereen was voor Oranje behalve die 1½ Deen die er zat. Onderweg was het een groot feest, vlaggen en vuuzela's all over! Al met al, dit hadden we niet willen missen.

Ik laat het hierbij, hoop dat jullie het leuk vinden dit verslag hebben gelezen. De foto's staan deels hieronder en deels op de site.

[Foto's van de Mhofu tuin](#)

[Foto's in Marloth Park](#)

Hartelijke groet,
Wilma Lauteslager



Bij Zest in Malelane



Camp Onder Sabie (KNP)



Bij Mhofu lekker lunchen



Bij Jabula Lodge met Mimmi & Norval



Bij Milly's op de heenweg N4

Bij restaurant Hamilton



Bij de stoep



Muishond bij Mhofu



Bosbok (man) bij Mhofu



Pumba bij Mhofu



Nagapie bij Mhofu



Ivo in de tuin van Mhofu bezig



Tineke en een nest van zebra's bij Mhofu



Golf in Komatipoort



Op de achtergrond de Kruger Wildtuin



WK2010 in Watergat in Marloth Park



Met vrienden voetbalkijken



Ook de wildtuin is voor het voetbal



Olifant interaction



Olifant Safari



Kamperen in Crocodil Brigde (KNP)



Bij Afsaal



Zou de brug nu eindelijk klaar zijn? Krokodilbrug



Nieuwe toiletten bij Lower Sabie (KNP)



Vlaktbij Mhofu aan de rivier



Cheeta in Kruger Park



Bromvogel



Visarend met prooi



Grote krokodil in de Sunsetdam bij Lower Sabie



Luipaard



De Sissies bij Phamula Lodge lekker lunchen



Braaien met Mimmi & Norval Mlondoqidam



Bij onze lieve vrienden Ronelle & Lea



Joop & Tien hadden het ook heerlijk



Kwartels van Milly's en recept van Gordon Ramsey



Ivo & Wilma zijn erg happy in Mhofu



Mm lekker eten in huize Mhofu



Ff relaxen met een boekie



Nog steeds verliefd!



De gedoneerde bank weer geschuurd & gelakt



Moest op de foto van de shopmanager van Afsaal



WK2010 Stadion in Nelspruit /Mbombele



Soccer City Stadium Soweto Joburg



Oranje & Denemarken



Sipho onze tuinman met Rich zijn zoon



Mimmi & Norval (links) onze super caretakers